

**Vraag het aan Morya****Overvraag jezelf niet**

“Overvraag jezelf niet, dat je te veel wil leren in elke richting, want dan wordt het weer niet meer interessant. Zeker, er kan een periode zijn in jouw leven dat je je oriënteert en dat je met heel veel mensen, met heel veel dingen, met heel veel boeken, met heel veel theorieën, psychologieën, noem maar op, in contact komt, totdat je er genoeg van krijgt en tot je weet: ‘nu wil ik het eigenlijk wat rustiger aan doen en ik wil alleen met de essentiële dingen bezig zijn, met de mooie, goede dingen in mijn leven.’”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”  
(uit hoofdstuk 1: ‘Innerlijke vernieuwingen op de aarde’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 127

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---